



WARMTE

We nemen je graag bij de hand en gaan op weg ...

Zijn weg.

DE LEERKRACHT ALS HOEKSTEEN

Er zijn leerkrachten die als stenen zijn en hun steentje bijdragen om hun school op te bouwen. Ze zijn onmisbaar in het geheel.

Er zijn leerkrachten die als een hoeksteen een stukje van de schoolgemeenschap dragen. Zonder hen zou de school niet leven.

Er zijn leerkrachten die als steunbalken hun school dragen. Onzichtbaar is hun inzet. Zonder hun steun stort alles in.

Er zijn leerkrachten die als sierstenen kleur en leven geven aan de school. Ze zorgen voor vrolijkheid in het dagelijkse schoolleven.

Er zijn leerkrachten die zoals mortel tussen de stenen zijn, ze houden de losse stenen samen. Ze zijn stil aanwezig. Zonder hen is er geen samenhang.

Er zijn mensen die in de school slechts een korte tijd vertoeven, of die reeds uit het zicht verdwenen zijn. Hun aanwezigheid is als een stapsteen, op de juiste plaats achtergelaten, nodig voor wie achterna komt en de weg zoekt.

Ooit was er een mens – Jezus Christus
Zijn naam en Zijn daden zijn het fundament geworden waarop onze school gebouwd is.
Hij en wij,
we hebben elkaar nodig.

Geloof
HOOP
Liefde ♥

IN DE VOETSPOREN VAN JEZUS

Iedere dag opnieuw treden wij in de voetsporen van Jezus Christus en proberen wij te bouwen aan een mooiere wereld.

Iedere dag opnieuw proberen wij hart, hoofd, handen en ziel te vormen want vorming vernieuwt de mens en zorgt voor een betere wereld om te leven.

Iedere dag opnieuw dragen wij ons steentje bij, door met passie en gedrevenheid aan de slag te gaan met onze leerlingen en collega's.

Iedere dag opnieuw volgen wij het voorbeeld van Jezus Christus.

Iedere dag opnieuw proberen wij net als Hij een fundament te zijn.

We doen dit voor onze kinderen nu, voor alle komende generaties en voor de toekomstige wereld.

OP ONZE SCHOOL

IK GELOOF

Dagelijks komen onze leerlingen verwachtingsvol de schoolpoort binnen. We delen met hen een onmetelijke rijkdom van kennis en proberen onze kinderen te laten groeien. We maken ze mondig en sociaal, verantwoordelijk en solidair, met oog voor ieders talenten.

Als Katholieke dialoogschool krijgen we dagelijks de kans om onze kinderen enkele fundamentele christelijke waarden bij te brengen die in onze maatschappij niet altijd meer vanzelfsprekend zijn: de waarde van vergeving, medeleven, vertrouwen en geloof. Iemand een tweede, derde ... kans geven als hij het verknoeit, is lang niet altijd evident. Oog hebben voor de pijn, de kwetsbaarheid en het verdriet van elke mens, wordt vaak vergeten. Tijd nemen om te verstillen en te herinneren, samenkomen om te vieren en elkaar echt te ontmoeten wordt vaak vergeten.

Zo een Katholieke dialoogschool willen wij zijn. Een school als een veilige haven en een warm nest, waar kinderen en jongeren kunnen groeien en ooit uitvliegen, met sterke vleugels.

Dit doen we niet alleen maar samen. Samen met leerlingen, collega's, directie, ouders, bestuurders, de gemeenschap Meerle, de Kerk.

JIJ GELOOFT

Er is openheid en respect naar andere geloven, overtuigingen en culturen. We ondersteunen zodat iedereen een eigen identiteit kan vormen, kan ontdekken, erover nadenken, erover in gesprek gaan.

MET JEZUS OP STAP

Doorheen de dag gaat Jezus mee op stap.

- Tijdens het ochtendritueel waar er plaats is voor stilte, bezinning, gebed en naar elkaar luisteren.
- Tijdens onze arrangementen rond godsdienst.
- Tijdens het voorbereiden en samen vieren.
 - ✓ Startviering
 - ✓ Bezinningsmoment Advent (Kerstmis)
 - ✓ Viering schoolfeest
 - ✓ Einde schooljaar
 - ✓ Eerste communie in samenwerking met eerste communiewerkgroep
 - ✓ Doopsel: wanneer er kinderen worden gedoopt in de kleuterschool of in het 1^{ste} leerjaar schenken we hier aandacht aan
- In de orthotheek hebben we een aantal traantjeskoffers waardoor we kunnen werken rond stil verdriet.

HEB JIJ HEM AL GEZIEN?

In iedere klas is een godsdienstig hoekje aanwezig.

OOG VOOR EEN ANDER

Als school hebben wij oog voor de noden van anderen. Dit tonen wij door deel te nemen aan verschillende acties: dag van de armoede, 11-11-11, Koffiestop, sponsortocht, Damiaanactie,...

WERK MAKEN VAN WARM, KWALITEITSVOL ONDERWIJS VOOR IEDEREEN!

STAP VOOR STAP WERKEN AAN EEN GEDRAGEN VISIE IN ONZE SCHOOL



Warmte



Ontdekken



*Grenzeeloos
groeien*



Zorgzaam



Samen